

Företag i Grinneröds socken under 1900-talet.

Ljungkileortens Hembygdsförening Grinneröds byalag startade hösten 2021 en sammanställning av företag och olika yrken dvs. sätt att försörja sig, som har förekommit under 1900-talet. Att vi genom kontakter skulle hitta ca. 100 företag var överraskande. Vi har inte med jordbruksföretagen eftersom de är dokumenterade i boken Svenska gods och gårdar, från 1943 samt i Gårdar i Göteborg och Bohuslän från 2001.

Här kommer resultatet med kortfattade beskrivningar av företagen. Några av dessa företag har vi mer kunskaper om, och berättar om det separat på en annan sida.

Sammanställningen visas på hembygdsföreningens hemsida

<https://www.hembygd.se//ljungkileortens-hembygdsforening> samt hemsidan grinnerod.se

Dessutom finns den på papper i Bella Vista och lämnas även till Sofiedals samlingslokal Soffan samt Arödsdal.

Du som vet mer om dessa företag hör gärna av dig till Göte Natanaelsson tel. 070 686 9556.
Epost gote.natanaelsson@telia.com

Vi är såå tacksamma för mer information.

1900–1910

Alfred Fredriksson, smed, Alemyren, Örnekullen, född 1858 död 1941, gick under namnet smen på Alemyra, var en duktig smed och hovslagare, lagade den tidens jordbruksredskap, gjorde järnringar till vagnshjul med mera. Hade även snickarbod där han gjorde snickarbänkar på beställning. Se i Minnesbilder 1990.

Berns Foto Backamo, 1887 – 1913. Albin Berns (född Olsson) hade sin fotoateljé i Dingle men öppnade filial på Backamo Spriteröd. 1896 flyttade han från Dingle till Lilla Edet, men hade kvar filialen på Backamo.

Herman J. Olssons Urmakeri, fanns i en byggnad väster om Berns foto Spriteröd. Efter att urmakeriet slutat så blev det raksalong där frisörerna **Ludvig och Axel Magnusson**, från Vargön och Vänersborg, arbetade två dagar i veckan. De två sista företagen höll på slutet av 1800 början av 1900-talet.

Johan Thryselius Bageri, Liderna, Backamo, var verksam i början av 1900 och kanske tidigare, bakade grovt bröd och även småkakor. Han lär även haft ett vindkraftverk av något slag, samt även varit ägare av traktens första lastbil. Sedan övertog dottern Ingeborg och Viktor Hallin bageriet som drevs fram till 1917.

Annedals Lanthandel, Bastebacka, drevs av Andreas Jacobsson redan 1867. Han kom från torpet Eklund, under Myre, och lär även haft någon sorts handel även där. Andreas dog 1909, men affären lär fortsatt till 1911 under hustrun Ingrid's ledning.

Åsens gästgiveri, drevs av Julia och Gustav Törnsten fram till 1902. Sedan arrenderade herr Thorsson från Lyckorna Lilla Åsen och öppnade även en handelsbod. Gästgivargården upphörde 1912. Finns dokumenterat i Minnen från Grinneröd och Minnesbilder 1998.

Johan Nilsson, åkare, häst och kärra körde varor till Åsens gästgiveri.

Otto Svensson, Nedre Myre, häståkare, körde post till regementet, ibland andra varor.

Tolin Olsson, smed, snickare, Änghagen under Rinnan, verksam slutet av 1800-talet till 1930. Tillverkade även tröskverk.

Alfred Andreasson, snickare, Rinnan, verksam i bygden mellan 1900–1950.

Artur Johansson, målare, Backamo, Spriteröd verksam i bygden mellan 1920–1960.

Sven Bengtsson, häståkare, körde post Backamo -Uddevalla.

Oskar Olsson snickare Torp, Kristinelund, född 1884 död 1962 började runt 1900 som möbelsnickare och byggnadssnickare.

Ida Olofsson, Backamo, född 1873 död 1947, hade affär och servering 1906–1913, flyttade sedan till Uddevalla och fortsatte med kafé.

Johan Olofsson Åkare, Backamo, född 1871 död 1944, var åkare mellan 1906--1913, flyttade sedan till Uddevalla och jobbade som skomakare.

Skällebreds pensionat och rekreationshem, startade 1908 av Lovisa Larsson (senare gift Granskov) och höll fram till 1930. Under 1908 finns en annons regelbundet i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning om att det mottages gäster året om till lantliv, skogstrakt, naturskönt och högt friskt läge. Vacker trädgård. Tillfälle till bad och fiske.

Albert Larssons Affär, Svenshögen. Butiken byggdes 1907 och övertogs 1913 av bröderna Albert och Emanuel Larsson som köpte butiken för 8000: --. Förutom specerier såldes även bensin (Caltex) Verksamheten drevs till september 1986, då butiken stängdes. 1987 till 2005 var det ett antal personer som försökte driva butik och det sista var det en lokal för konsthantverk. Nu finns ingen verksamhet kvar.

1910 – 1920

Abigel och Hilma Svensson, Fridhem, Åsen, lär ha drivit lanthandel i ett mindre hus bakom Fridhem. Mellan vilka år osäkert, men kanske efter lanthandeln lades ner på Annedal vid kyrkan 1911 och fram till att Nordstöm började med filial i samma hus, början av 1920.

Emil Olsson, snickare, Liderna, Backamo, 1917–1965. Emil var en allsidig och omtyckt snickare, som hjälpte bygdens folk med det mesta.

Sömmerskor på Backamo, Se Minnesbilder 1997.

Odd Fellows Barnkoloni, Rydbo, Backamo 1917 – 1947. När industrialiseringen tagit fart flyttade många till städerna, med följd av trångboddhet och allmänt dåliga uppväxtförhållande för barn. För att barnen skulle komma ut på landet under sommarmånaderna öppnade Odd Fellows en koloni på Backamo för ca. 40 barn. 1916 köpte de villan Rydbo för 3500 kr, och

satsade ytterligare 10 000 kr för tillbyggnad av logement. Går att läsa mer på Odd Fellows hemsida. Efter barnkolonin sålts 1947, så hyrde den nye ägaren ut fastigheten till Göteborgs stad som drev kolonin några år till.

1920 - 1930

Artur Johansson, murare, Hasselbacken, Gränsen, Hällesås, började som murare början av 1920 och höll på med all slags betongarbete fram till slutet av 1960.

Nils Johansson, snickare, Gränsen, Hällesås, var snickare mellan omk. 1920–1960, var skicklig på hus och ladugårdsbyggen.

Oscar Svantesson, Skogstorp, omkr. 1920 – 1945, arbetade med handgrävning av täckdike och stora utloppsdiken. Hade certifikat för att lägga täckdiken.

Hugo Olsson, Holmen, 1920 – 1945, arbetade med handgrävning av täckdike och stora utloppsdiken.

John Olsson, snickare, Mossen, Skällebred, 1920 – 1965, förutom snickare så gjorde han fioler.

Berta Olsson småbrödsbagare, Torp, född 1880 död 1947, så någon gång runt 1920 och framåt bakade hon småbröd för avsalu.

Nordström handel, hade filial i ett hus bakom Fridhem, Åsen, början av 1920 – 1926. Föreståndare var Hjalmar Gustavsson, som sedan 1924 började bygga Åsens affär. Se minnesbilder 1997.

Johan Pettersson, Änghagen (Flogarne) har odlat grönsaker till försäljning enligt uppgifter men inga årtal. Han dog 1934.

Gunnar Carlsson, Åsen, startade taxirörelse 1925–1950, var den första i Grinneröd.

Backamo Lanthandel, 1920 – 1970. Anna Britta Eriksson hade affär i Brodalen, flyttade verksamheten till Backamo. Senare fortsatte äldste sonen Sten. Senare kom Stens bror Anders med i företaget och som höll på, med hjälp av syster Sara, efter Stens bortgång tills affären lades ner. Några år var det också postkontor i affären som sköttes av Sara.

Josef Johanssons rörläggeri, Åsen, började sin verksamhet omkring 1920 till mitten av 60-talet. Josef hade bara ledsyn men ändå klarade att cykla runt till sina kunder och utföra sina arbeten. En meter och lite till sade han när längderna mättes.

Elin Carlsson på Åsen, servitris, och bygdens allt i allo omtyckt kvinna, 1925–85. Läs artikel i Minnesbilder 1998.

Åsens Lanthandel, startades av Hjalmar Gustavsson 1926, vilken han drev fram till 1930, men tyvärr kom i obestånd och fick sälja handeln till Karl Svensson, som i sin tur arrenderade ut den till Sören Andersson.

1930 – 1940

Hjalmar Lundqvist taxi, Liveröd körde taxi omkring 1930–1964. Stationsorten var först på Hällesås, men flyttades till Liveröd 1947. Taxin såldes sedan till Ucklums taxi.

Cedergrens kontrollhönseri, Bastebacka, 1931–1965 Kläckte och sålde dagsgamla kycklingar, födde upp 8-veckors kycklingar för avsalu, samt hade äggproduktion. En man anställd plus familjen. När Gösta Cedergren slutat med hönsen fortsatte han en tid med att jobba som mäklare. Han ordnade även med lösöreauktioner och var själv auktionist. Gösta har även varit nämndeman i många år och slutade som häradsdomare.

Åsens lanthandel, 1931–1961 Sören och Gertrud Andersson som ägare, skötte även post och telefonväxel samt bensinstation. Se Minnesbilder 1998.

Ivan Olsson cykelverkstad, Torp, lagade cyklar under 1930 och 40-talet, flyttade senare verksamheten till Lyckorna och sedan till Ljungskile i centrumhuset där det stod Monark över skyltfönstret.

Herbert Nilssons cykelverkstad, Gränsen, Hällesås, omkring 1935 till in på 1980-talet. Hade sin verkstad intill rikstvåan, södra delen av Grinneröd, han kallades även för Herbert på gränsen i dagligt tal. Hade även ett tag en kiosk intill vägen, där det såldes dricka och godis.

Blance Samuelsson sömmerska, Rosenbacka, tog emot uppdrag när det gällde sömnad mellan åren 1935 – 1960.

Karin Olsson sömmerska, Grinden, Backa, 1935–1970, gjorde syarbeten av alla slag för bygdens folk.

Tord Kennborn Åkeri, Torp 1936 – 1978, började med en lastbil för ved, koks, malm, grus och flyttransporter, hade ofta en eller två medhjälpare. När sonen Ingemar började köra lastbil utökades med ytterligare en lastbil med släp.

Fridhems skolkök, Åsen, 1936 och några år framåt hade Ella Wetterberg under några veckor fortsättningsskola för flickor som lärde sig laga mat, baka och städa. Läs Minnesbilder 1998 sid. 15.

Erik Johansson, Borgen, Backa, gjorde skogsarbete med hjälp av sin bror Vidar. Hemma var deras syster Anni och var hushållerska. Erik hade även en häst som var till hjälp när virket skulle ut ur skogen. Vidar dog 1951 men Erik arbetade en bit in på 60-talet, dog 1973. Anni dog 1971.

Legosågning på Backa, 1939 – 1955 Carl Natanaelsson. Sågningen pågick som mest från mars till midsommar. En man anställd under den tiden.

Karl Johanssons åkeri, Åsen, ca 1934 – 1952. Karl hade lastbil samt en likbil. Sista åren hade Karl sin verksamhet i Ljungskile.

Herbert Vik, skomakare, Skällebred, utbildade sig till skomakare efter olycka omkr. 1935 och höll på runt 1970

Grinneröds tjurförening, 1939–1957, en förening för att få bättre avel för mjölkproduktion. Se Minnesbilder 2019.

Viktor Ekströms kafé, Backamo 1939 – 1945, fanns i ett av Hellströms hus öster om flygfältet.

1940 – 1950

Lilla Edets pappersbruk torvbrytning, tog torv på Liveröds mosse under andra världskriget. Okänt hur många som arbetade där, säkert ett tjugotal, fanns även en slags maskin som bröt. Torven användes till att driva bruket eftersom det var ont om olja.

Helfrid Backman, sömmerska, Solvik, Elversröd, tog emot uppdrag när det gällde sömnad mellan 1940 och slutet av 1970.

Uno och Gerhard Karlsson, Berg Svenshögen, hade en smides och mekanisk verkstad omkr. 1940–1960, lagade jordbruksmaskiner och andra slag av maskiner. Tillverkade även verktyg till företag.

Ethel Ågren, sömmerska, Svenshögen, tog emot uppdrag när det gällde sömnad mellan omk. 1940 – 1960.

Bröderna Hanssons cementgjuteri, 1946–1949, tillverkade cementsten med hål, för husbyggnad, började först på gården Backa Ängen, men flyttade senare söder ut på fastigheten där det fanns gjutsand. Ca 3 anställda.

Åsens cementgjuteri, Nils Olsson, omkring 1944–1949, tillverkade cementsten med hål, för husbyggnad. Tillverkningen pågick på gården Åsen. Ca 3 anställda.

Harry Andersson, Skomakare, Backamo, 1947 – 1965, hade sin verkstad på gården Bäckaskog där han var uppväxt, flyttade sedan till Uddevalla och var skomakare på regementet.

Solids Åkeri, Nils och Ernst Olsson, omk. 1948–1980, hade lastbil och egen grusgrop. Levererade grus till vägar och husbyggen.

Astrids Småbrödsbageri, Astrid Johansson, omkring 1948–1982. Började baka när hon bodde på Kålbengtseröd men i början på 1950-talet köpte hon fastigheten Gläntebo, Backamo, där hon fortsatte baka sina omtyckta kakor. Läs Minnesbilder 1997 sid. 58.

Karl Olsson Snickare, Bredvadet, Bastebacka, född 1909 på Södra fjället, flyttade till Bredvadet 1949, där han byggde ett hus han köpt och flyttat från Håle hage. Han byggde även ett såghus eftersom han tog med sig sågbänken från Södra fjället och legosågade i många år. Han gjorde även skörostformor och äggostformor. Läs mer om Karl i Inger Dejkes bok, I kastanjens skugga.

1950 – 1960

Backa Hönsgård, 1950–1962 Rut o Carl Natanaelsson. Kläckte och sålde dagsgamla kycklingar, födde även upp 8-veckors kycklingar för avsalu, samt hade även äggproduktion. Sköttes av familjen.

Stigs Fisk, Backa, Tångarna, Stig Olsson började åka runt med en motorcykel och sälja fisk i början av 1950, men sedan när han byggde hus på Torp och gifte sig med Inger, började han åka runt med fiskbil fyra dagar i veckan i Grinneröd, Ljung, Resteröd och Forshälla. Fiskbilen upphörde 1980 då Stig och Inger öppnade fiskaffär i Ljungskile.

Gunnar Magnusons taxi, Åsen 1950–1962 Gunnar övertog taxin efter Gunnar Karlsson. Gunnar hade även en smidesverkstad under tiden han hade taxibilen. Gjorde smidesarbeten för bönder och företag.

Henry Svanbergs åkeri, Åsen, 1948 – 1985. Henry hade som mest 2 lastbilar och en lastare. 1 ibland 2 anställda. Körde till en början koks och ved och grus, men sedan många betongpålar. Höll även på med vinterunderhåll för vägverket.

Grinneröds Embalagefabrik, 1950–1955. Georg Ahl från Hunnebostrand började på Backa tillverka sillådor samt transportburar för fjäderfä. Fick även patent på hopfällbar låda som byggdes på en lastpall. Anställda 2.

Rosenlundstvätten, Backa, Malte Strådel, tvättade kläder för allmänheten mellan 1950–1952, sedan fortsatte Lycke med tvätten till omkring 1965. Man kunde lämna smutsig tvätt på anvisad plats i Ljungskile och hämta rena kläder någon dag senare. 2 anställda.

Alf Oswaldsson, murare, Röd, 1950 – 2014, utförde all slags murarbeten. Läs Minnesbilder 1998 sid 70–71.

Sven och Albert Olsson, Rytтарinnan började 1950- 1980 att köra fram timmer och massaved för skogsägare, första tiden med häst, sedan med traktor, en Fergusson 35.

Rikstvåans Service AB, Åsen, startades av Lennart Andersson 1954. Det började med en servicebil med anledning av alla trafikolyckor, som inträffade i den svåra kurvan utanför familjens lanthandel.

1956 i samband med att rikstvåans dragning flyttades, byggdes bensin- och servicestation (ESSO) i vägkorsningen vid Bastebacka. Bärningsverksamheten utökades allt efter som trafiken och därmed alla trafikolyckor blev mer omfattande och antalet anställda var som mest 12. 1981 övertogs bensinstationsverksamheten av Ingmar Andersson och 1987 övertogs bärningsverksamheten av Helge Hermansson, Bohuslarm.

Under tiden som bärningsverksamheten bedrevs, fanns även en larmcentral, som var ansluten till 90 000 och ett antal utländska räddningsföretag.

Rikstvåans service AB finns kvar idag 2024, men driver för tillfället ingen verksamhet. Ägare Birgit, Jan och Lena Andersson

Läs boken (Det skall bärgas i tid) även Minnesbilder 1998, sid 8.

Werner Ågren, Ålemyren, hade mellan 1951–1955 äggproduktion i mindre skala utöver sitt vanliga arbete. Byggde ett höns hus för ca. 150 höns.

Erik Nilsson, Björkebo, Cykel o mopedverkstad, 1955–1990, lagade och hade service på cyklar och mopeder samt gräsklippare.

Erik Axelsson, Kullen, Liveröd, hade tillverkning av cementsten med hål i mellan åren 1956 – 1965, började på Kullen och sedan en tid i Hellströms ladugård på Backamo.

Grinneröds Pålfabrik, 1956–1981. Tillverkning av betongpålar på Backa. Se Minnesbilder 2019.

1960 – 1970

JH-Entreprenad, Backa, Ängen, Jonny Hansson 1968–2017 grävmaskin. Hade mest sin verksamhet i Göteborg.

Ljungskile Traktor AB, Kjell Hansson, Backa, Ängen, mellan 1964 – 2016. Kjell började först med grönytearbeten i Göteborg, men fortsatte sedan på hemmaplan och Uddevalla kommun. Var även med i snösvängen.

Grusförädling, norr om flygfältet 1965–1980 Lennart Andersson. Sorterade och sålde grusprodukter. Anställda 2.

Skanska gjuter fyrkantiga cementpålar 1967–1984 öster om Backamo flygfält. Körde betongen från Måröd första åren men bygger en ny betongstation på plats 1970. När pålfabriken lades ner användes stationen till att göra betong till broarna till motorvägen mellan Stora Höga och Ljungskile. Efter 1991 upphörde betongtillverkningen och revs några år senare.

Backa Grävmaskiner Ove o Göte Natanaelsson, 1963–2014, utförde schaktarbeten för privatpersoner, vägverket, vägföreningar. Hade 3 grävmaskiner och en lastbil.

Odlingar Lyckan. Allan Olsson odlade och sålde potatis och jordgubbar. Hade bord vid vägen där kunder köpte på "förtroende".

Kennel Lyckan Startade 1969 med rasen dobberman. Har sedan 1975 kennelnamnet **Repetas** och födde då upp västgötaspets och mops, därefter isländsk fårhund och Keeshond fram till nu.

1970–1980

Uddevalla Auktionsbyrå, Elversröd, Svenshögen, drevs av Bror Persson och kom till Elversröd 1985 och byggde auktionshall. Det blev väldigt populärt. Verksamheten upphörde 2004.

Team SUPRA Cables Jenving Techology AB SWEDEN grundades av Tommy Jenving, Svenshögen, 1976 och tillverkade högtalarkablar av högsta superkvalitet i Göteborg. Har erhållit flera utmärkelser för sina produkter. Flyttade in på Backamo motell 1996 med 3 anställda och levererar till många länder. Idag 2022 är verksamheten fortfarande i gång och med en stor nybyggd produktionshall. Anställda 16.

Motell Backamo, Bo Cedergren öppnade den 9 juli 1976 ett modernt motell på sin fädernegård Bastebacka, med en taverna med plats för 140 personer och 18 dubbelrum. Redan 1977 började det byggas för ytterligare 22 dubbelrum och restaurang och matsal för 150 gäster som användes för konferensgäster och bröllop m. m. Där ordnades fester med kända artister som Gunnar Wiklund, Kjell Kraghe och "vår egen" Reino. I den gamla ladugården inreddes 1980 konferenslokaler, och samtidigt byggdes 20 nya dubbelrum, och nu var det 25 anställda i verksamheten. Det gick bra några år men konkurrensen blev stor och räntorna gick upp, och 1986 gick motellet i konkurs. Ny ägare blev Lars Erik Larsson som drev det till 1989,

då en köpman från Göteborg köpte det och hyrde ut det till invandrarverket, men det är en helt annan historia.

Guiseppe Fagninoni, mest känd som PINO, hade sin verksamhet i Bastabacka ladugård 1977–1978. Han var konstsmed och känd konstnär i Italien, där han bland annat var kyrkomålare. Han inredde Uddevallas första pizzeria (Napoli) Gjorde även en staty som står på uppfarten till före detta 117 Uddevalla. Han gjorde även smidesarbeten till Backamo Motell. Pino dog den 31/10–79.

Backamo Sko, Bastebacka, ägdes av Bo Antonsson och drevs mellan 1977–1989. Butiken var i mangårdsbyggnaden till fastigheten där motellet låg.

Ljungskile Stålprodukter, Bastebacka ladugård, ägdes av Åke Forsström och Stig Thulin under åren 1973–1978. Verksamheten bestod av plastbeläggning för fartyg, vilket förhindrade rostbildning. 1978 flyttades verksamheten till Ljungskile

Svante och Monica Olsson, fåravel och fårklippning, kom till Skogstorp 1975 och håller på ännu 2022, trots svåra angrepp av varg för några år sedan.

Arne Oswaldsson, Röd, utför all slags skogsarbeten, började 1977 och håller på ännu 2022.

1980 – 1990

Ljungskile Buss, startades av Bertil Forsberg, Ljungskile och övertogs av Bertil Törnblad, Åsen. Augusti 1981 övertog Jerry Antonsson och Erland Olsson verksamheten och öppnade kontor i Motellets lokaler (personalbyggnaden). Företaget hade 5 bussar och 3 anställda. Körningar både in-och utrikes. Efter några år flyttades verksamheten till Ljungskile.

Rikstvåans Låsservice AB, bildades 1981 och Lennart och Jan tog mästarbrev. Nu satsades helt på låsverksamheten och Jan utbildade sig i kassaskåpsteknik bl. a. i Amerika. 1987 öppnades en butik i Uddevalla, men butiken i Grinneröd var kvar till 2008.

Glasbutik, ladugården Bastebacka. Innehavare Anders Olofsson och Leif Adolfsson. Var verksam ca.1 år 1980

Ingmar Anderson Servicestation, övertogs 1981 Rikstvåans Service bensinstation, som drivit den i 25 år. (bensinstationen flyttades från Åsens lanthandel där det fanns en bensinpump från 1931 Pratt, Standard Oil, Esso.) Det var fortfarande ESSO, som senare blev Statoil. Butiken var nu även närbutik, som inreddes 1978, och det blev en mötesplats för orten. Här var en sommar även en turistinformation, som drevs av Uddevalla kommun. Det var 4–6 anställda.

Flyguppsdraget Backamo AB, ägs av Jerry Nerstrand och började sin verksamhet 1985 för flyguppsdrag av olika slag som viltinventering, fotografering av olika slag från luften, inspektion av stormskadad skog, skogsbrandsbevakning osv. Företaget har även haft all slags flygutbildning under många år och haft närmare 10-tal anställda. Företaget såldes 2015.

Karl Ekström, Lyckan, lastbilsåkare flyttade från Uddevalla till Lyckan 1985–2007. Höll mest på med grustransporter samt vinterunderhåll för vägverket.

Backamokräftan, Olof Jonasson, Övre Myre, omkring 1988–1999. Olof grävde ett antal dammar och odlade fisk och kräftor.

Jörgen och Torbjörn Byggare AB - JTB AB, Lyckan, ägs av Jörgen och Torbjörn Johansson, bildades hösten 1989, och sysslar med ny och ombyggnad av fastigheter. År 2022 fortfarande i gång, omk. 15 anställda.

1990 – 2000

Vestbruk HB bygger en fabrik förtillverkning av torrbruk på platsen där Skanska gjorde betongpålar öster om Backamo flygfält 1990–2001, då såldes bolaget till Mira Byggprodukter A/S, och all personal övergick till den nya verksamheten. Idag 2022 bedrivs verksamheten under namnet Combimix och har två fabriker i Sverige. 2021 byggdes en helt ny och större anläggning på samma ställe.

Kustmarkens Hundtjänst AB, startade 1993 och är fortfarande verksam 2022, ägs av Carina och Robert Jönsson. Är ett serviceföretag vars inriktning består dels av dressyr av ledarhundar, dels utbildning av ledarhundsförare. Anställda 8.

Ingrid Kennborn AB fortbildning, Torp, för personal inom äldre och handikappomsorg 1995–2018. Uppdragen utfördes i hela Sverige.

Stall 26, Backamo, startade 1995 av Sven Jonson. Försäljning av antikmöbler samt loppisartiklar. Höll på till 2007.

Backamo BG:s Husvagnscenter, startade 1995 av syskonen Brynjar och Aijir Gudmundsson och Linda Gudmundsdottir. Försäljning av husvagnar och husbilar med tillbehör. Även en verkstad byggdes för service och underhåll på vagnarna. Idag 2023 är det fortfarande full fart på verksamheten.

Thage Svanbergs Åkeri AB, ägare Bert-Inge Svanberg. Företaget startade 1954 av Thage Svanberg med en lastbil i Anfasteröd, Ljungskile och körde främst mjölk, ved, koks och grus. När Bert-Inge kom till Bastebacka Grinneröd 1995, och byggde hus, tog han åkeriet med sig och byggde garage för att göra service på sina lastbilar. Åkeriet växte och som mest fanns det 14 lastbilar med släp, bland dem 4 timmerbilar. I dag 2022 är åkeriet fortfarande i gång.

Bästkustauktioner, Backamo lägerplats, ägare Lasse Persson. Företaget startade 1996 i före detta Backamo motell, men bara några månader, sedan flytt till Rikstväns service lokaler. 2004 var det flyttning igen och då till nuvarande lokal på Backamo lägerplats. Här hålls populära auktioner rätt ofta.

Café Gläntebo, Backamo, startade 1998 av Lena och Sven Jonsson, och det invigdes av Tore Skogman under pompa och ståt. Caféet är ett omtyckt utflyktsmål och är fortfarande i gång 2022.

Däck o Fordons service, Bakeröd, startade 1996 av Jan-Olov Rudolfsson som jobbade ensam de första åren fram till 2001, då sonen Fredrik kom med och arbetade.

Hans Lindgrens hovslageri, Bastebacka bildades 1999 och håller på även nu 2022.